

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



### Kijk naar de tijd

“Tijd is op deze aarde iets heel kostbaars. Het betekent dat je daardoor de dingen op de juiste manier leert te zien. Wanneer je met tijd rekening houdt, ga je juist kijken. Probeer te berekenen hoeveel tijd je nodig hebt om dit of dat te gaan doen. Je zal misschien schrikken, omdat je nooit gedacht hebt dat het zoveel tijd van je vroeg of dat je integendeel iets in zo’n korte tijd gedaan kon krijgen. Wanneer je met tijd omgaat, zal je reëel worden. Je zal durven kijken naar de dingen die belangrijk zijn, want de tijd draagt het symbool in zich.

Dat betekent dat als je naar de tijd kijkt, je eigenlijk meer van jezelf ziet. Het draagt in zich de cijfers, de getallen, de klok, het vooruitgaan, het terugkomen, de kring, de cirkel die zich herhaalt, de spiraal - alle mogelijke elementen van tijd die te maken hebben met het leven.

Zorg dat het leven zich uitdrukt als iets belangrijks en als je iets tot uitdrukking brengt, weet dan dat je verschillende keren hetzelfde zal moeten doen voordat je ten volle beseft wat het betekent. De tijd is daarin dus belangrijk.

Als je iets tot uitdrukking brengt, zorg dan ook dat je daar tijd voor maakt. Als er iets is wat je belangrijk vindt in je leven, maak daar dan tijd voor.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya".

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”  
(uit hfst 11: ‘De aarde is een schakel binnen een geheel van evoluties’) © Mayil.com